

I Skave Børnehus har vi fokus på udeliv, sprog og motorik. Vi nyder vores store legeplads og vores motoriksale i huset. Krop og bevægelse er en stor del af børnenes hverdag og det er vigtigt at børn lærer deres krop at kende og det, som kroppen kan og kan bruges til og derudover oplever glæde ved fysisk aktivitet.

Vi udfordrer kroppen ved at lave motorikbaner, får sved på panden og pulsen op og styrker vores motorik og balance – men vi laver også det modsatte – kommer ned i arousal og lærer børnene at finde ro i en travl hverdag. Vi giver massage med vores hænder og bruger forskellige massageredskaber - vi har også stor glæde af vores sansegynger og hængekøjestole, som kan give en dejlig rolig stund, samtidig med at barnets sanser stimuleres. I børnehaven er der hver dag morgenmotorik og i vuggestuen starter dagen ofte med en stille massagestund. Vores børn i Skave Børnehus nyder disse mange stjernestunder.

Til at styrke vores udeliv – har vi fået vores nye tarzanbane på legepladsen – det er helt fantastisk – vi har virkelig glædet os til det og nu er det en realitet og endnu et redskab til at styrke og udfordre børnenes motorik.

Vi har fået kanin i Børnehuset og vi lærer børnene at være gode kaninvenner – der skal fodres og gøres rent ved vores søde Kaninus. En opgave som børnene meget gerne tager del i – store som små og vi taler om, hvordan vi skal behandle vores kære kanin, så den har det rigtig godt i sit nye fine hus på vores legeplads.

Vi arbejder med sproget hele dagen igennem. Det gør vi blandt andet med rim og remser, sang og læsning - vi har ugens sang og remse i børnehaven, som også bliver sendt hjem til forældrene, så det er genkendeligt og værner om det gode samarbejde mellem hjemmet og børnehuset - i vuggestuen har vi længere perioder med samme sang og remse - her har vi brug for længere tid med genkendelighed og gentagelser. Vi bruger også leg og nærvær med børnene som et redskab til at arbejde med sproget - vi bruger beskrivende kommentarer og sætter ord på handlinger og følelser og giver vi tid og lytter.

Husk i altid kan følge med i vores hverdag i børnehuset på Facebook – vi lægger billeder og små fortællinger ud – det gode børneliv!

