

Forfatterbesøg

Skrevet af: Asta 6. klasse

Mandag den 22. november havde vi forfatterbesøg af Søren Jessen. Inden han kom havde 4.-7. læst Liv på spil, Alt på spil, Bange for alt, Den sorte terning og Ørkenfeber. Nogle enkelte havde læst endnu flere af hans bøger.



Søren så helt overrasket ud da vi fortalte, hvor mange

af hans bøger, vi havde læst. Og det blev endnu værre da han så at vi havde rigtig mange af hans bøger på skolebiblioteket. Dem skrev han autograf i, så vi altid kan huske hans besøg.

Han fortalte os om hvordan han havde fået idéerne til nogle af hans bøger for eksempel Fiskepigen eller Vildnis. Mange af gangene havde han fået ordene eller sætningerne fra folk, som han havde lyttet til i for eksempel toget, bussen eller andre offentlige steder.

Han fortalte om en lille pige på ca. 6 år, der snakkede med sin mor og sagde: ”Mor, hvis du var mælk, kunne jeg drikke dig helt op.” Han følte at betydningen på det var, at hun elskede sin mor og ville komme tættere på hende, så hvis hun skulle komme tættere på hende, så ville det være at drikke hende op. Det skrev han ned, fordi det havde en stor betydning, og så kunne han da også bruge det i en bog på et tidspunkt. Han gemte det og brugte det først 10 år efter. Til sidst fik vi lov til at stille nogle spørgsmål.



Gymnastikopvisning

Fredag den 3. december lavede 6.-7. klasse en minigymnastikopvisning i idræt for forældre og nogle fra de mindre klasser. Den første dans var med rengøringskoner. Alle havde klædt sig ud som en rengøringskone hver. Vi havde taget kjoler, bælte og tørklæder på. Vi havde lavet bryster og rumpe af håndklæder. Alle havde fået en spand, kost, klud og cigar. Da musikken begyndte, rullede porten op, og vi kom fejende ind til nogle stole.



Vi lavede udover rengøringsdansen også en basketball-dans. Der var lidt problemer med at tage kjolerne, brysterne og så videre af, så derfor var der nogle, der blev nødt til at danse med kjoler på, da vi skulle lave bold-dansen, men det var lige meget.

I bold-dansen dribblede vi bolden takt til musikken, ned i jorden og op i luften. Vi lavede også boldtricks fx balance på fingeren eller dribble mellem benene.

Det var ret sjovt, at alle gik op i det og var med på, at det skulle være show-dans.



Se mere på FB: www.facebook.com/skaveskole, og følg med i vores hverdag.